



DONDERDAG 19 MEI HADDEN WE GASTLES HET GING OVER MUZIEK ER WAS EEN MEVROUW EN DIE LEGDE VAN ALLES UIT WE KREGEN OP HET LAATST EEN BUIS EN OP HET DIGIBORD ZAGEN WE NOTENBALKEN DAN MOESTEN ALS ONZE NOOT AAN DE BEURT WAS MOCHT JE SLAAN IK WAS DE G JE MOCHT JE VINGER OPSTEKEN EN ALS JE GEKOZEN DAN MOCHT JE EEN BOUW HELM OP DAN DEDEN DE DRUMMERS OP JE HOOFD SLAAN HET DEED NIET PIJN HOOR MAAR HET WAS HEU/ LEUK



WENDELINA MANNI

notitieck



HET WAS SUPERLEUK OP GASTLES. WE MOCHTEN EEN HELM OP. DAARNA MOESTEN WE EEN PAAR TROMMELS ZITTEN. TOEN GINGEN ZE OP DE TROMMELS SLAAN. AF EN TOE SLOEGEN ZE OP DE HELMEN. TOEN GINGEN ZE SOORT KLANKSTOKKEN UITDELEN. EEN SPEELDEN WE EEN LIEDJE OP DE GOEDE TOON.



RAMON



HET WAS HEEL MOOI ALS ZE IETS SPEELDEN. EEN HELE GOEIE UITLEG HELE MOOIE INSTRUMENTEN. SAMEN MUZIEK MAKEN HET WAS FANTASTISCH. SAMEN NOTEN LEZEN JE MOCHT OOK EEN INSTRUMENT UITZOEKEN, EN DAN GINGEN WIE SAMEN MUZIEK MAKEN ECHT HEEL LEUK!



19 MEI HADDEN WIJ EEN GASTLES OVER MUZIEK HET WAS HEEL LEUK ER WAREN MENSEN UIT WAARDE VAN DE MUZIEK SCHOOL EN WE HADDEN NOCH EEN LIEDJE GESPEELD MET EEN SOORT PLASTIC STAVEN. IEDEREEN VOND HET HEEL ERG LEUK ALLEEN IK MOEST NAAR DE TANDARTS.

Gastjes

We hadden een gastjes van muziek. Ze kwamen uit waarde.

Wij mochten ook muziek maken. Het was heel leuk!

We kregen een buis.

Op het bord stonden muziek noten.

Die noten hadden een kleur. En de buis had ook een kleur.

Als je kleur aan de beurt was moest je op de tafel slaan.

En als iedereen dat goed deed kwam er altijd is kortjakje ziek.

En als dat ook goed ging speelde de muziek instrumenten ook mee.

Je mocht ook op een kruk gaan zitten.

Je kreeg een werk helm op.

Je moest voor het drumstel gaan zitten.

Som sloegen ze met het stokje op de werk helm.

Gelukkig deed het geen pijn.

Aan het aan het einde mocht je een cadeautje uit zoeken.

Je mocht kiezen uit een stuiterbal een jojo of een water fluit.

Het was super leuk.

naomi



Teunis-Jan

Naomi



We hadden gastjes en er kwamen allemaal mensen met instrumenten. We mochten zelf ook muziek maken met gekleurde buizen. Dat was heel erg leuk er mochten ook nog kinderen met een bouwhelm op toen sloegen ze op die helmen en werd het muziek. Dat klonk mooi en als laatst kregen we nog een cadeautje.

Remco





OP 19 MEI KWAMEN ER MANNEN EN VROUWEN OP SCHOOL .DIE UIT WAARDE KWAMEN.
ZE HADDEN MUZIEKINSTRUMENTEN. HET WAS HEEL LEUK. EN ZE LEGDE ALLES UIT VAN MUZIEK.
ZE HADDEN PAAR TROMPETTEN EN TWEE TROMMELS. EN WE MOCHTEN OOK MET PLASTICBUIZEN
OP TAFEL SLAAN EN DAAR HORDEN WE EEN KLANK UIT. EN ALLES HET LAATS KREGEN WE EEN
CADEAUTJE



VAN LAE



*Donderdag 19 mei 2016 kregen wij gastes over
muziekinstrumenten.
Er was een drumstel, een bas en twee trompetten.
Wij mochten ook muziek maken
door met korte en lange buisjes op tafel te slaan.
Elke buisje had een letter.
Ik had de letter A.
Het ging zo
als eerst moest C Er en dan G Er en dan A Er uitvoeren.
Het was echt superleuk.*



Groetjes Nannic



Er was een gastes van het koor van waarde .

Ze lieten een mooie power point zien en ondertussen werd er muziek gespeeld.

Van trommels tot buizen.

Het was er heel leuk.

Ze gingen ook nog een leger na doen wat .

We hebben ook met buizen twinkel twinkel little star gezongen .

Toen we klaar waren kregen we ook nog een cadeautje .



Hugo.



We hebben een gastes gehad, met Mannen en Vrouwen.
Mannen met een drumstel een Mevrouw met een trompet .
En nog een Mevrouw met een trompet.
En de meiden had een film gekeken over de liefde.
En voor de jongens soldaten de mannen deed het met de drumstel.
En we mochten ook zelf muziek maken bijvoorbeeld: knie hand en nog veel meer.
En de mannen deden met , met een helm tegen aan tikken.
Marilynn

Janine



DE GASTLES.

HET WAS ERG LEUK.
DE MANNEN MET DE DRUMSTELLEN!!!!
EN ZELF MOCHT IK OOK ACHTER HET DRUMSTEL.
IK VOND HET ERG LEUK.
EN JE KON OOK EEN HELM OP.
EN DAN GINGEN DE MANNEN DRUMMEN.
EN AF EN TOE KREEG JE EEN KLAP OP DE HELM.
EN TOEN GINGEN ZE WEER VERDER.



VAN TEUNIS-JAN.

GASTLES

Donderdagmiddag 19 mei 2016 kwamen er mensen op school. Zeven hadden er een instrument en 1 niet. Die vertelde over muziek. Bijvoorbeeld dat de tonen laag en hoog kunnen zijn en nog veel meer.

Twee hadden een trompet één iemand een bugel iemand een bas en twee speelden een drumstel.

We mochten muziek maken er waren lange en korte buizen. Daardoor konden we muziek maken als je op de tafel sloeg met die buis. We mochten ook nog een liedje spelen met die buizen. Het waren verschillende klanken. We mochten ook op een ander instrument spelen en aan het eind kregen we nog een kadootje.

Het was erg leuk!



Janine

HET WAS HEEL LEUK WE HADDEN VEEL GELEERD EN WE HADDEN VEEL GEDAAN MET ZELF MUZIEK MAKEN EN ANDERE DINGEN ER WAREN OOK MUZIEK INSTRUMENTEN BIJVOORBEELD EEN DRUMSTEL EEN TROMPET EEN BAS

OOK MOCHTEN WE DINGEN DOEN EN OP HET LAATST MOCHTEN WE NOG EEN KADOOTJE UITZOEKEN

HET WAS EEN LEUKE GASTLES

HARROLD



Wij gingen met de klas Naar een gastles Toen mochten we muziek maken De mensen die de gastles geven Gingen ook muziek maken Maar ik vond het heel leuk

Van corne



WIJ HEBBEN EEN MET DE HELE KLAS EEN GAST LES GEDAAN. ER SPEELDE TWEE MEVROUWEN TROMPET EN EEN MENEER SPEELDE OP EEN BAS. EN TWEE MENEREN SPEEDE TROMMEL. OOK MOCHTEN WE ZELF EEN INSTRUMENT BESPELEN. DAT WAS ERG LEUK WE MOCHTEN BIJVOORBEELD OP DE TROMMELS SPELEN. IK ZEG HET MAAR HET WAS LEUK.



VAN BENTHE



Het was leuk. We hebben veel geleert en gezien. De mevrouw vertelde dat iedereen muziek kan maken. En daar kwamen we ook achter. Ik mocht een helm op en ik mocht voor het drumstel gaan zitten. En dan sloegen op mijn hoofd en dan weer op het drumstel

Donderdag was het de eerste keer Dat we gastles hadden. het was heel leuk, want we mochten Zelf muziek maken. er was een hele Hele grote bas en twee trompetten en trommels. Op het einde mochten we nog proberen te spelen je mocht ook op de grote bas en daarna kregen we ook nog een spysalgcouffe.

Van Esther



Gerard

